



Ydby Kirke er opført omkring år 1100 opad en hedensk gravhøj, det ses kun 100 steder i Danmark.

I katolsk tid var kirken viet til Sankt Morten. En tidligere indgang i tårnets vestside har siden 1929 været ligkapel.



Længe leve købmanden



Noget helt specielt er Cirkus Miehes private mausoleum. Det var Fru Dora der fik det etableret i en gravhøj. Mausoleet er for nylig blevet restaureret. Der står urner med Dora Miehe, Heinrich Kolcher, og to af Dora og Hermann Phänners børn.



Thy BMX med 323 meter bane



**Idræt og Sport** - Meget foregår omkring **Boddum-Ydby Skytte-og Fritidscenter** og **Idrætsanlægget ved Ydby Station**. Det er for eksempel Gymnastik, Volley, Badminton, Fodbold, Skydning, Bowls, Krokett, Karate, Petanque, BMX, Motion og Samvær, Pensionistforeningen, Strikkeklubben (nødhjælp)- BAL - løbeklubben løber fra Festrpladsen. Der er også læsekreds i området!

I hallen afholdes koncerter og andet til fremme af samvær.



Boddum-Ydby Friskole og Børnehaven

**Boddum-Ydby Friskole** og Børnehaven, etableret i 2003 af forældre der ikke var tilfreds med kommunens lukning. Der er en god og aktiv forældrekræds. Børnehaven gør skolestart nem. Vuggestue er med i planlægningen.

**I det hele taget** er der tale om et velfungerende landsby-samfund, hvor der altid er nye ildsjæle i gang med et eller andet projekt der samler stor opbakning, såvel frivillige som økonomiske bidrag fra kommune, fonde, private og erhvervs-livet.

I 2003 den kæmpeopgave at modernisere, udvide og igangsætte den gamle kommuneskole, til Boddum - Ydby Friskole. Nogle år efter kom Fribørnehaven til.

I 2008 kunne man indvi Boddum-Ydby Skytte- og Fritids-center, en mini hal og topmoderne 15 meter skydebane. Her blev der lagt 6000 frivillige arbejdstimer. Et par år senere nyt klubhus ved skydebanen i Dover skov.

Og i 2014 en ny generation af ildsjæle, der etablerer en internationalt godkendt BMX bane **THY BMX**, lige op ad Skytte- og Fritidscentret, igen med meget frivilligt arbejde og en fantastisk økonomisk opbakning.

Så om nogle år har vi nok en Danmarksmester i BMX, lige som vi i flere år har haft danmarksmestre i Skydning! Ikke at forglemme Volleyball, hvor pigerne i DM-skolevolley fik Fairplaypokalen, næsten bedre end en guldmedalje.

**Vi er stolte af vort sammenhold i området, og der er plads til flere i det.**

På [ydbythy.dk](http://ydbythy.dk) er der mere beskrivelse, med link til aktiviteter og foreninger.

Vi er parate med flere oplysninger og guiding. Kontakt os, det er nemt på [ydbythy.dk](http://ydbythy.dk)

moxfa

# Ydby

**- en stationsby med natur**

**YDBY HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING**  
- fremtid og liv ved fælles initiativ

[ydbythy.dk](http://ydbythy.dk)

**Inden vi går videre bør det frem** - Ydby ligger på Danmarks overkant, det er det gode ved det.

Ingen kødannelser på vej til arbejde. Togene når til Thisted eller Struer på 45 minutter og København H på 5½ time.



Der er huse til salg, også gode, beliggende i rigtig natur og med udsigt - ja - og grunde til fantasipriser. Der er da for resten også flere lejligheder, og en rigtig god kontorejendom til salg, eller muligvis leje..

Vi kan tilbyde en guide og vise det hele frem, også omegnen som vi holder meget af.

**Ydby** - navnet nævnes i 1367 som **Øwby**, som sikkert kommer af **øwæ**, et gammelt ord der betyder høje. Den højeste beliggende høj er 57 meter over havet. Stationsbyen er opstået da toget kom på Thybanen i 1882.



**Tvolm er den ældste** del af Ydby, Her er der festplads. Der er mindsten for Etatsråd N. Andersen, der skænkede Tvolm Skov og Missionshuset til byens borgere. Etatsrådets datter Dagmar var gift med Polarforskeren Knud Rasmussen.

Der er også en sten for Hans Bakgaard, der tog til Amerika for at skabe en karriere som sanger. Det lykkedes ikke, det kunne måske skyldes hjemve, som tydeligt fremgår af de digte han skrev hjem. Hjemme igen skrev han digte, skuespil og et par bøger, hvoraf een blev filmatiseret som stumfilm, hvor Hans

ledsagede med teksten. ”Ræven fra Boddum Bæk” var det. På festpladsen er der grillhytte og toiletbygning. Lidt inde i skoven er der 2 Shelters, så god mulighed for en lille fest, uden at skulle køre hjem.



Her holdes også, med stor deltagelse, den årlige Sankt Hans fest, med bål og båltale.

Løbeklubben løber hver onsdag herfra ud i landskabet. Den årlige generalforsamling afvikles en almindelig onsdag, lige før løbstart, det tager 10 minutter, alle tripper.



### Oldtidshøjene på Ydby Skjold og Hede

Indenfor 5-6 kvadratkilometer ligger Danmarks største samling af gravhøje. De første er fra Stenalderen, men de fleste fra Bronzealderen. De ældste kan altså være op til 3500 år gamle. På heden, i Tvolm Skov, og i Dover Plantage er der cirka 80 høje.

Rundt om i landskabet ligger der også mange, men endnu flere er overpløjet.

Er man på højene og har gode ben, er det en dejlig tur ned til Boddum Bæks udløb i Skibsted Fjord, derfra op til Klønehøj og over Brokær hjem. Efter at have passeret Boddum Bæk igen, skal man følge vejen til venstre, efter nogle hundrede meter går der en sti ind i skoven, følg den og find en bagindgang til Oldtidshøjene. Det er en tur på 3-4 km.

**Egnen omkring Skibsted Fjord** har op gennem tiden været et livligt sted, det vidner de mange høje om.

De ældste er fra stenalderen, de fleste fra bronzealderen, flere af dem er mere end 3000 år gamle.

Da man begyndte at sejle var Skibsted Fjord et godt sted at have som base med læ og roligt vand.

På vandet var der adgang til hele Limfjorden.

Til Nissum Bredning var der en åbning - Sindrup Draget. Når Thyborøn Kanal var kanal, kunne man sejle til England, Tyskland og mange andre steder, uden at skulle om ad Skagen.



**Dover Kil og Brokær** Boddum var længe en ø. Der har gennem tiden været båd fart gennem det smalle sund, og selvfølgelig også over.

Langt tilbage i tiden var der et vadested ude ved Skibsted Fjord.

1869 blev der etableret en dæmning inde ved Doverodde, den er sidst blevet renoveret og højnet 1952-56.

I området findes mange sjældne planter. Hejre og odder kan træffes.



**Doverodde var tidligere** en stor handelsplads, med fast fragtforbindelse til England.

I dag er det et idyllisk område med museum, udstillinger, restaurant, aktivitetscenter, lystbådehavn - og boliger, her skal man faktisk skrives op til køb af hus.